

# “Het koffertje van Esje”

LESKOFFER

Doelgroep: groep 7 en 8

Duur: 1 á 1,5 uur

Kosten: € 15,00 per week

kerndoelen: 52/53



Vanaf 1733 ontstaat er in Gorredijk een levendige en welvarende Joodse gemeenschap met een eigen synagoge en een eigen begraafplaats.

De Tweede Wereldoorlog maakt een definitief einde aan deze gemeenschap, maar Museum Opsterlân blijft deze geschiedenis vertellen. Onder andere in een film met het indrukwekkende levensverhaal van het jonge meisje Esther Colthof. Op 3 oktober 1942 werd Esther (Esje) samen met haar ouders van Gorredijk naar Westerbork gebracht. Esje werd daar ordonnans in het kampziekenhuis.

Op 23 februari 1943 schreef Esje Colthof haar laatste woorden. In de briefkaart aan haar kennissen in Gorredijk schrijft ze:

***„Nog een laatste briefkaart want ik moet straks op transport naar D. Ik hoop dat alles nog maar weer goed wordt. Mijn ouders blijven hier nog en gaan niet met mij mee. Vele groeten en weest allen hartelijk gegroet. Esje.”***

Esther wordt op 26 februari 1943 vermoord in Auschwitz.

Met de leskoffer: “Het koffertje van Esje” kunnen leerkrachten op school zelf aan de slag. Met het materiaal uit de koffer zijn de leerlingen ongeveer 1 uur – 1,5 uur bezig. De leskoffer is te gebruiken binnen het eigen programma over de 2<sup>de</sup> Wereldoorlog of als zelfstandig programma.

In de koffer zit:

- \* De film “Esther” van Anton Stoelwinder
- \* Foto’s, persoonsbewijs, distributiebonnen, etc.
- \* Een link waarmee de digitale lesstof met opdrachten van internet kan worden gehaald.
- \* Handleiding voor de leerkracht

